

# Sport - Sport

*Skrevet 1976 af Poul Christensen og bragt i Støvring lokalhistoriske forenings blad "Hanen"*



*Holdet, der gravede ud til svømmebadet i 1937*

Når vi i dette indslag anvender de store overskrifter, er det ikke fordi vi har i sinde at skrive noget sensationelt, men fordi vi har lært af vore kolleger, de store aviser, i hvis spalter et brækket ben i en fodboldkamp rangerer på linie med en borgerkrig i en bananrepublik.

Sporten har naturligvis også sin historie, og i vores kommune kan vi også bidrage lidt til denne side af menneskelivet. Nogle gamle avisudklip fra arkivet viser, at Støvring såmænd har oplevet at være centrum for dansk sportsinteresse.



*På et tidspunkt under udgravningen skred en tipvogsbane*

Årsagen var den, at forstander Stærmose på Støvring Højskole, efter sin tiltræden i foråret 1937 udkastede ideen om at bygge et stort friluftsbad. Tanken fængede, og det ser ud til, at stort set hele byen tog mere eller mindre aktivt del i planens gennemførelse, og søndag den 19. september samme år, kunne man indvi svømmebadet i overværelse af ca. 3000 gæster. Forfatteren Hans Poulsen talte, Stærmose ligeledes, og der var fest og glæde den søndag, da man pludselig havde fået et svømmebad til hele 10.000 kr.

Dette beløb lyder vel ikke af meget i dag, men det var i 30'ernes Danmark. Svømmebadet var dog næppe blevet til, dersom ikke der fra beboernes side blev ydet en helt formidabel arbejdsindsats. Selv arbejdsmænd, som havde knoklet en hel dag mødte troligt op efter fyraften, for at få sagen op at stå - eller rettere ned i jorden. Tilblivelsen af dette svømmebad fortjener egentlig sin egen historie og måske kan den også fortælles engang.



Svømmebadet ved mølledammen

Umiddelbart syd for svømmebadet lå dengang den store mølledam. og badet fik en meget smuk beliggenhed, hvad man måske kan have svært ved at se i dag.

Baggrunden for den historie, der her skal fortælles er altså svømmebadet, og det at en så lille stationsby som Støvring allerede så tidligt fik et svømmebad. Men lige så vigtigt var det, at vi skriver 1942, det tredje krigsår, hvor markeringen af det folkelige og det nationale betød så meget for danskerne. Hertil kommer at Danmark var ved at blive en international svømmeation. "Lille henrivende Inge" - havde gjort Danmark kendt i Berlin allerede i 1936 og Fritse Natansen var et idol for landets unge.

Dette var baggrunden for, at Støvring blev kendt landet over i et par hektiske dage i begyndelsen af august 1942. Man kunne nemlig her komme til Danmarksmesterskaber i svømning.

Løb	Lb. Nr.	Navn	Klub	Bane Nr.	Tid	Nr.
<b>3 100 m Crawl. Damer</b>						
Verdensrekord: 1 M. 04.6 S., Willy den Ouden, Holl. (1936).						
Dansk Rekord: 1 M. 05.1 S., Ragnhild Hveger, Helsingør (1939).						
Mesterskabsrekord: 1 M. 06.6 S., Ragnhild Hveger, Helsingør (1938).						
Dansk Mester 1941: 1 M. 07.8 S., Ragnhild Hveger, Helsingør.						
	20	Anna Pedersen	OSLF			2
	21	Eva Arndt Riese	AGF			3
	22	Elsa Andersen	Speed			4
	23	Kirsten Busch Sørensen	AGF			5
	24	Birte Ove-Pedersen	DKG			6
	25	Kirsten Ove-Petersen	DKG			3
	26	Fritze Nathansen	AGF			4
	27	Karen Margrethe Harup	DKG			5
	28	Ragnhild Hveger	HS			6

Søndag den 2. og mandag den 3. august fandt det sted. Det hele ville tage to dage, og da weekenden endnu ikke var opfundet, så kunne man lige så godt tage mandagen som lørdagen med i forbindelse med søndagen.

Dette her er historie og ikke dagsaktuel sportsnyt, derfor vil vi heller ikke opholde os ved, hvem der vandt i de enkelte discipliner, det kan næppe interessere nogen i dag. Aviserne bringer imidlertid en hel del af det, som vi vel kan kalde tidskolorit, og selvom det hele kun er godt 30 år gammelt, så forekommer det unægtelig historisk.



*Der konkurreres i rygcrawl*

Det skal ikke skjules, at det var kvinderne, der dominerede dansk svømning i 40'erne, og det er da for de lidt ældre også kendte navne, der var med de par dage i Støvring. 6 år senere fandt vi nogle af dem blandt medaljetagerne ved olympiaden i London.

Inge Sørensen., Ragnhild Hveger, Eva Arndt, Fritse Natansen og Inga Sørensen, dengang meget kendte navne var alle med, og aviserne gav en meget udførlig reportage af begivenhederne. Der var jo heller ikke så meget at skrive om dengang, så det man savnede af stof ude fra den store verden, det måtte man hente sig herhjemme. Folk lå heller ikke på Mallorca det år, hvorfor stævnet kunne samle op imod 5000 tilskuere.



*Udspring fra den høje vippe*

Manden bag det hele, var den samme, som fik svømmebadet skabt, forstander Robert Stærmose på Støvring Højskole. Han stod som chef for hele arrangementet, og ikke mindst indkvarteringen gav ham meget arbejde.

De mange svømmere fra hele landet blev for en stor del indkvarteret privat hos gæstfrie Støvringboere. Højskolen havde naturligvis fyldt op så godt, det lod sig gøre, og overalt hvor der ellers kunne blive plads til en gæst, var der indkvartering.

I et privathjem kunne man nok have et par gæster i en weekend, men på højskolen kneb det. Ikke på grund af pladsmangel, men fordi disse svømmere jo spiste så meget, og da der var rationering, blev der snart mangel på rationeringsmærker. En af de mandlige svømmere var i stand til at sætte 30 rundtenommer rugbrød ned om dagen, så Stærmose måtte opfordre folk til at aflevere overflødige rationeringskort, så man kunne få bispist svømmerne. Det lykkedes da også, så ingen kom til at sulte.

Selvom man havde været skeptisk med hensyn til vejret, så lykkedes det også for Støvringboerne at skabe den bedste sommersøndag dette år rent vejrsmæssigt, så alt klappede. Et enkelt uheld hav-

de man, idet danmarksmesteren i udspring Thomas Christiansen brækkede badets vipper, men her havde man også lokal assistance til at ordne den slags. Byens ligkistesnedker lavede et par nye, der kunne holde til udfoldelserne.

Folk strømmede til, hovedsagelig fra Aalborg, på cykel, med tog og rutebil, og byen var parat til at tage imod dem. Byen var pyntet med flag, og vejen op til svømmebadet var en stor flagallé. Ragnhild Hveger, der var privat indkvarteret hos en lærer i byen opnåede ifølge Aalborg Amtstidende at få rigtige rundstykker og rigtig kaffe til morgenmad. Samme blad sørgede også for at læserne fik at vide, hvilke kendte mennesker fra egnen, der var mødt op for at kigge på svømmesporten.

Kort og godt: Det hele var vellykket, og lad os slutte med Ragnhild Hvegers ord til Amtstidende: Det er nogle vanvittig flinke mennesker heroppe i Støvring, og jeg er ked af snart at skulle rejse herfra.

PS: Pigerne var de kendteste og de dygtigste. De var også de pæneste at se på, for dengang brugte herrerne endnu badedragter, og det var nu ikke så klædeligt.

## Her er, hvad en københavnsk avis skrev om stævnet

*Fra vor udsendte Medarbejder  
Støvring, Søndag.*

Fra københavnsk Side mødte man i sin Tid Forslaget om at lægge 1942's danske Svømmemesterskaber til Støvring Friluftsbad med nogen Skepsis, for man troede ikke rigtig paa, at der i en By med ca. 1000 Indbyggere kunde skabes tilstrækkelig interesse for et saa stort Stævne, men i Dag er alle enige om, at alle Forventninger er overtruffet. Sjælen i Arrangementet er Forstander Stærmose fra Støvring Højskole, og han har organiseret, at hele Støvring By og Opland præges af Mesterskabsstævnet. Byens to Hovedgader er Flagalléer; Borgerne har sørget for Indkvartering til de mange. Gæster, og selve Støvring Friluftsbad er en Badeanstalt, der ikke findes bedre i hele Landet. Til Formiddag var der vel "kun2 ca. 1000 Tilskuere, hvilket dog kan kaldes godt for en By at Støvrings Størrelse, men til Eftermiddagens Konkurrencer havde man vist lukket 4-5000 Mennesker ind, før Portene maatte smækkes i, for i Virkeligheden havde man ikke Plads til et Publikum paa mere end 3000, saa der var altsaa Overbelastning.

### **Svømmerne for sultne**

Interessen har altsaa været overvældende, og Arrangementet maa der heller ikke klages paa, for med Københavns Svømme-Unions Formand, Ingeniør Nørregaard, som Leder, gaar Løbene rask fra Haanden. Men det kniber med at skaffe Mad til de mange Gæster, der i nogle Timer har femdoblet Byens Indbyggertal, og saavel Formiddag som Eftermiddag rettede Forstander Stærmose en Opfordring, til Publikum om at overlade Indkvarteringscheferne nogle overflødige Ernæringskort. De tilrejsende Svømmere spiste nemlig dobbelt sag meget som almindelige Mennesker, og man vilde jo nødig have, at de skulde faa et daarligt Indtryk af den jyske Gæstfrihed. Vi kan nævne, at Indsamlingen fik et godt Resultat, og da disse Linier telefoneres til København, hviler der en mæt og tilfreds Stemning over den hyggelige jyske By, der har oplevet sin hidtil største Dag og noteret en fortjent Sukces.