

## Aflyst besøg fra Canada 4. maj i Aarestrup

*Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen*

Der fremkommer med jævne mellemrum, på trods af at det nu er 75 år siden begivenhederne fandt sted, nye oplysninger og forbindelser omkring det britiske bombefly, der natten mellem 20. og 21. april 1945 styrtede ned i Torstedlund Skov. Den historie er grundigt belyst i Arkivets udgivelse om ”Flyverstenen i Torstedlund Skov”.



*Walter William Spencer omgivet af sin mor, far og søskende*

Først på vinteren blev Aarestrups sognepræst Anna Margrethe Saxild kontaktet af et par canadiske kvinder, der er niecer til Walter William Spencer, et af det nedstyrtede flys besætningsmedlemmer, der nu ligger begravet på Aarestrup Kirkegård. Kvinderne, Susan Hughes og Donna Hillier, var af deres nu 92-årige mor Olive Spencer, søster til Walter William Spencer, blevet opfordret til at deltage i befrielsesgudstjenesten 4. maj i Aarestrup i anledning af 75-året for nedstyrtningen og 2. verdenskrigs afslutning.

De fulgte opfordringen og planlagde at ville opholde sig nogen tid i Danmark, dels som almindelige turister, dels for at se steder med relation til flystyrtet i Torstedlund Skov og i særdeleshed for at deltage i befrielsesgudstjenesten. Deres besøg er til deres store sorg på grund af corona-pandemien blevet aflyst. De vil i stedet komme til Aarestrup på et senere tidspunkt, måske 4. maj 2021.

Siden 1948 har det været skik, at en person med relation til flystyrtet har lagt en krans på besætningsmedlemmernes fælles grav efter gudstjenesten. Kransen bliver normalt lagt ved kaptajn Guilonards gravsten. Det var menighedsrådets ønske, at de to canadiske kvinder skulle lægge kransen i år, og at de som en særlig gestus lægger den ved

deres onkels gravsten. Sådan blev det på grund af corona-krisen desværre ikke. De to kvinder håber imidlertid at komme til Aarestrup 4. maj 2021.

Nu tilbage til Walter William Spencer, der kun blev 22 år gammel. Han var søn af Oscar og Ethel Spencer, bosiddende i Winnipeg, hovedstaden i provinsen Manitoba i Canada. Oscar og Ethel var som unge indvandret fra England, hvorfra han havde deltaget som soldat under 1. Verdenskrig. Foruden Walter havde parret datteren Olive og sønnen Russell.

Som ung gik Walter William Spencer på Kelvin High School i Winnipeg. Om han fik taget sin eksamen inden han forlod skolen, er usikkert. Vi ved dog, at han allerede som meget ung var fascineret af alt, der havde med flyvning at gøre, så det er sandsynligt, at han meldte sig til Royal Canadian Air Force inden den afsluttende eksamen, hvilket forældrene absolut ikke satte pris på. En anden stor passion var atletik. I luftvåbnet blev han uddannet som radiotelegrafist og skytte. Ad omveje kom han til det britiske Royal Air Force's Coastal Command og blev en del af besætningen på flyet af typen Liberator B 24, der efter et togt over Skagerrak og Kattegat af ukendte årsager styrtede ned i Torstedlund Skov.