

Til lykke og et trefoldigt leve
for sund økonomi



Sparekassen
HIMMERLAND

LYKØNSKNING.

I anledning af at Aarestrup Skole i august måned kan fejre 25 års jubilæum, vil jeg gerne rette en tak til de personer, som har taget initiativ til at markere denne dag og udarbejdet dette jubilæumsskrift.

Det var en stor dag for Aarestrup kommune, som det hed dengang, da den nye skole blev taget i brug den 22. august 1963. På det tidspunkt sad jeg i sognerådet og deltog derfor i den første skoledag på den nye skole, hvor sognerådsformand Kristian Jacobsen og skoleleder Gustav Iversen holdt tale til elever og lærere, hvorefter man gik i gang med undervisningen.

Når man læser jubilæumsskriftet ser man jo at de politiske beslutninger var lige så vanskelige at træffe dengang som nu, når det gjaldt ændringer i skolestrukturen.

Vi har i byrådet i 1988 haft en debat om vor skolestruktur i Støvring kommune, som ikke indebar nedlæggelse af skoler, men sluttede med en besparelse på lærerskematimeforbruget. Der er dog ingen tvivl om at debatten på et tidspunkt igen vil opstå, det er jo meldt ud fra regeringen at man inden for et kortere åremål forventer at der nedlægges ca. 200 skoler på landsplan, på grund af det faldende børnetal og kommunernes anstrengte økonomiske situation.

Hvad angår Aarestrup Skole, så er det jo den af de små skoler i kommunen der klarer sig bedst, så jeg håber og tror på, at den har en god fremtid for sig, så man om 25 år kan fejre 50 års jubilæum.

Mit ønske er at Aarestrup Skole fortsat må være en god og velfungerende skole til gavn for elever, beboere og de lærere som er på skolen.

Hjertelig til lykke med de 25 år.

Holger Børresen
borgmester.

LIDT OM TILBLIVELSEN AF DETTE SKRIFT

At skrive skolehistorie om netop Årestrup skole er en sag for sig. To grunde gør sig gældende.

For det første på grund af det faktum, at den gamle skole jo allerede i 1948 fejrede sit 300-års jubilæum, og at der i den anledning blev udgivet et jubilæumsskrift. Det blev på opfordring af sognerådet lavet af daværende førstelærer Th. Johansen, der med sin store erfaring inden for historieskrivning lavede et skrift med en udførlig gennemgang af skolens historie siden 1648.

Dette jubilæumsskrift er stadig den dag i dag et opslagsværk for dem, der søger oplysning om skolens historie, og den blev udfærdiget med så stor historisk autoritet, at mange sidenhen har henvist til selve skriftet som historisk kilde.

Med ovenstående in mente var det derfor med en smule betænkelighed, jeg gik i gang med at skulle "løfte arven" fra det sted, hvor Johansen gav slip.

For det andet var sagen omkring skolebyggeriet en langtrukken affære med mange forskellige interesser indblandet, hvilket dog ikke har gjort arbejdet mindre spændende, men bevirket, at man samtidig må udrede trådene fra protokoller fra såvel, sogneråd, skolekommission som menighedsråd for at få historien så korrekt som mulig. For at få sat "kød" på disse oplysninger har jeg talt med folk, der har været involveret på den ene eller anden måde. Ikke mindst det sidste har gjort opgaven spændende. Disse folk bærer en stor del af æren for, at arbejdet kunne lykkes. En stor tak til dem.

Skriftet markerer et 25 års jubilæum. Set i sammenhæng er de 25 år, der går forud for selve skolebyggeriet, imidlertid lige så interessante. Derfor er beskrivelsen ført tilbage til slutningen af trediverne af hensyn til den historiske sammenhæng. Samtidig er det også et forsøg på at føre skriftet fra 1948 ajour.



Arestrup skole 1987.

Beskrivelsen er ikke en lang, sammenhængende historie med alle detaljer hængt efter hinanden, Måden kan snarere beskrives efter princippet "knuder på en snor", hvor knuderne på "tidens snor" er de enkelte tildragelser undervejs, der er valgt ud til at give et billede af skolen.

Et billede, der ikke nødvendigvis er hele sandheden. Hver enkelt, der har gået i skole i Arestrup, har sin egen sandfærdige skolehistorie. Det er den vigtigste historie, den personlige erfaring. Den er mindst lige så værdifuld som de kundskaber, der blev bragt hjem i skoletasken.

Ersted juni 1988
Ole Staunbjerg Pedersen

KILDER

1. Skolekommissionsprotokol for Årestrup og Torsted skoler 1927 - 1966.
2. Årestrup sogneråds forhandlingsprotokol 1927 - 60
3. Forhandlingsbog for menighedsrådet i Årestrup 1939 - 1973.
4. Amtsarkivet: Skitseprojekter vedr. skolebyggeri, undervisningsplaner, embedsopslag, læreransættelser, cirkulærer m.m.
5. Lokalhistorisk arkiv, Øster Hornum:
Skoleprotokoller, skoledagbøger samt embedsbog for Årestrup skole.
Diverse papirer vedr. skolens dagligdag.
6. Års avis.
7. Aalborg Amtstidende.
8. Th. Johansen: Om Årestrup skole i 300 år.

Derudover har mange bidraget med oplysninger, billeder samt andet materiale, bl.a.

Kristian Jakobsen, Suldrup,

Holger Jensen, Årestrup,

Niels Thomsen, Årestrup samt

Kirsten Meldgård, Årestrup.



1982 7.klasse på tur til Livø.

SKOLELOVEN AF 1937 OG ARESTRUP.

Planerne for bygningen af en ny skole i Arestrup var mange år undervejs.

I 1937 blev en ny folkeskolelov vedtaget. Den trådte i kraft 1. april 1938, og pålagde bl.a. skolerne at give undervisning i skolekøkken, sløjd, fysik, tegning og zoologi, samtidig med, at der blev givet mulighed for emneundervisning i forskellige fag.

Skolestrukturen, især på landet, og da også i Arestrup, var således, at skolerne tit var for små, og lærerkapaciteten derfor for lille til, at man kunne imødekomme disse krav. Derfor var der i den samme lov en bestemmelse om, at to eller flere skoler kunne slutte sig sammen i et skoleforbund, der drev hver sin forskole, men havde en fælles hovedskole, en såkaldt central-skole.

Allerede i juni 1939 drøftede sognerådet, dengang med Albert Nørhave som formand, forskellige planer om eventuelle skoleudvidelser i kommunen. Arkitekt Skøtt fra Hobro var blevet bedt om at udarbejde planer for dette.

Tre år senere, i 1942, havde man udvalgt stedet, nemlig den nordlige ende af Arestrup præstegårds jord. Grunden skulle være så stor, ialt ca. 4 tdr. land, at der kunne være plads til såvel sportsplads som en skole med gymnastiksal.

Menighedsrådet var ikke særligt begejstret for denne indgriben i præstegårdsjorden. Selv om de modsatte sig afståelsen, var de overbeviste om, at jorden alligevel ville blive eksproprieret, så de satte en pris på 2.500 kr. pr. td. land. Denne pris blev dog ved en senere taksation nedsat til 1.000 kr. pr. td. land. Ved stiftsøvrighedens mellemkomst blev prisen derefter sat til 1.500 kr. Den 1. april 1945 var jorden eksproprieret, og matriklen fik betegnelsen 10 Q.

SOGNERÅD OG SKOLEKOMMISSION -

SA ENIGE VAR DE VIST...

På grund af besættelsen blev intentionerne i skoleloven af 1937 aldrig rigtigt ført ud i livet. I såvel Årestrup som i mange andre skoler landet over dispenseredes der i mange år fra lovens bestemmelser.

Den 3. februar 1945 får sognerådet brev fra skoledirektionen i Aalborg om at tage stilling til en ny skoleplan for Årestrup kommune efter den nye skolelov, der nu havde 8 år på bagen. På dette tidspunkt er sognerådet repræsenteret i skolekommissionen af Kristian Jakobsen, Torsted, og Herman Jensen, Stubberupgård. Sognepræst Davidsen var formand, og de to øvrige medlemmer var Søren Jakobsen, Torsted, og Carl Randers, Årestrup.

Skolekommissionen spiller ud den 20. maj 1945 med at anbefale sognerådet, at Torsted skole udbygges, og at de ældste børn derfra undervises i Årestrup i sløjde og skolekøkken.

Derudover anbefaler de, at en ny skole i Årestrup bør bygges på det stykke jord, som sognerådet allerede har købt til samme formål. Altså en holdning, der ville betyde en bevarelse af begge skoler som hovedskoler.

Sognerådet beslutter den 8. oktober samme år at følge skolekommissionens indstilling. Dog er det med et så knebent flertal som 4 stemmer mod 3. For stemte Herman Jensen, Stubberup, Poul Poulsen, Årestrup, Kristian Jakobsen, Torsted og Jens Rebstrup, Torsted. Imod forslaget stemte Albert Nørhave, Årestrup, Oluf Qvist, Årestrup samt Jens Kr. Christiansen, Årestrup. Disse tre sidste ville reducere Torsted og Årestrup skoler til forskoler og have bygget en ny centralskole.

Denne beslutning får imidlertid ikke lov at stå ved magt længere end til begyndelsen af februar 1946. Her omstøder sognerådet sin allerede vedtagne beslutning, og vedtager:
(Fra sognerådets protokol:)

..."at bruge den østre skolestue i Årestrup og Torsted skole til forskole, hvor børnene skal gå i skole fra syv til ti-årsalderen, og så bygge en hovedskole i Årestrup vest for byen ved den nye vej, som går fra Årestrup til Torsted over køret. Skolen skal være en 4-klasses skole, hvor alle børnene fra hele kommunen skal i skole fra 10 - 14 år. Ved skolen skal bygges sløjdelokale, skolekøkken og gymnastiksal og hvad der ellers tilhører en hovedskole. Endvidere vedtoges at bygge en lærerbolig ved hovedskolen.."

Ovenstående blev vedtaget med 6 ud af 7 stemmer, kun Herman Jensen, Stubberupgård stemte imod, så uenigheden var nu næsten fjernet, i hvert fald inden for sognerådet.

Et snart forestående sognerådsvvalg havde muligvis betydning for de pludseligt ændrede synspunkter.



Kultegning af Torsted skole.

Ved "den nye vej" over køret menes nuværende Ulvkærvej, der på dette tidspunkt var nyanlagt. Det fortælles i øvrigt, at ideen til denne vej blev undfanget af daværende sognerådsmedlem Jens Kr. Christiansen. Han sad en dag på taget af Torsted skole for at reparere det. Idet han vender sig for at spytte skråen ud af mundvigen, fanger hans blik den lige linie over til Årestrup. Vejen fra tanke til handling var ikke lang, så kort tid efter var vejen anlagt - i øvrigt med støtte fra staten som et arbejdsløshedsprojekt, såkaldt "nødhjælpsarbejde".

Meningen fra sognerådets side, m.h.t. skoleplaceringen, var, at der skulle bygges en centralskole på Kolbakken, den lille knold, der ligger ca. en halv kilometer vest for Årestrup.

Ifølge sognerådsformanden var der ikke så mange skolesøgende børn fra yderdistrikterne, Ersted og Torstedlund, at det ville give problemer med for lang skolevej.

Skolekommissionen farer nu i harnisk over denne nye beslutning, som gik stik imod deres egen indstilling og sognerådets allerede vedtagne plan. Det er stadig skolekommissionens hensigt at ville bevare begge skoler som hovedskoler.

I et møde i februar anfører kommissionen således, at der har været afholdt en underskriftsindsamling blandt kommunens beboere, hvor de fleste har ønsket at beholde begge skoler som hovedskoler. Endvidere - fortsætter de - vil den nye placering af skolen give fortrinsvis lang skolevej for yderdistrikternes børn.

Kun to af skolekommissionens medlemmer kunne derfor gå ind for sognerådets plan. Hvorom alting er, så bliver planen dog vedtaget uden om skolekommissionen, som dog viser sin holdning ved ikke at ville skrive under på den færdige plan, da den skal indsendes til godkendelse hos skoledirektionen.



Her blev der
ingen skole.

Derfor kommer papirerne retur med besked om, at en skoleplan, hvor ikke alle medlemmerne af skolekommissionen vil skrive under, ikke kan godkendes. Efter at lærerråd, skolekommission og sogneråd har drukket en kop kaffe sammen i forsamlingshuset, lykkes det dog endelig, i hvert fald på papiret, at opnå enighed, og planen bliver

EN SKOLE MIDT I BYEN SOM GIK I VASKEN

- BOGSTAVELIGT TALT.

Det nye sogneråd, som tiltræder den 1. april 1946, består, med 1 undtagelse, af lutter Årestrupfolk. Hvorvidt dette har spillet en rolle for, at planen for en skole vest for byen aldrig blev til noget, skal dog være usagt.

Arsagen til projektets skrinlæggelse har sikkert også været økonomiske overvejelser. Budgettet var skrabet, og derfor skulle der ikke store overvejelser til, da ejeren af et hus på trekanten ved østenden af skolen døde. Sognerådet skyndte sig at købe grunden og rive huset ned med henblik på muligheden for at bygge til den "gamle skole". Dette ville betyde en langt billigere løsning end en helt ny på bakken.

Sognerådet får hos arkitekt A. Thygesen i Hobro udarbejdet tegninger over en udbygning af den eksisterende skole. Med i projektet er ligeledes opstilling af gymnastikredskaber og bygning af et skur til disse ved Torsted skole, hvor forholdene længe havde været kritiseret.

Hele projektet er en følge af vedtagelsen i 1946, hvorefter Torsted stadig skal fungere som forskole og Årestrup som både for- og hovedskole.

Det påtænkte skolebyggeri bliver i princippet godkendt den 15. juli 1953. Planerne gik ud på at bygge en vinkelfløj, som sammen med den eksisterende skolefløj skulle danne rammen om en skolegård, der mod vest var afgrænset af et cykelskur. Gymnastiksalen skulle ligge ud mod nuværende Årestrupvej med en lærerindebolig i den vestre ende, hvor også indkørslen til skolegården skulle være.

Den gamle skole tænkte anvendt dels til sognebibliotek, dels til almindelig undervisning og skulle samtidig, efter en istandsættelse, rumme 2 lærerboliger.

Planerne om en sådan skole midt i byen nåede dog aldrig at komme længere end til tegnebordet.

Man indser undervejs, godt hjulpet på vej af amtets sundhedsmyndigheder, at byggeriet ville komme til at ligge forkert. Bl.a. var skolekøkkenet projekteret til at skulle ligge i kælderplan. På grund af byggeriets tætte placering ved bydammen ville der være stor risiko for, at man snart ville blive generet af indtrængende fugt og vand. Tillige var placeringen efter manges mening for snæver med vej på tre sider uden muligheder for senere udvidelser. Skolemyndighederne stillede ligeledes krav om en sportsplads i nær tilknytning til skolen, hvilket selvsagt ikke lod sig gøre på den valgte grund.



Arkitekten skulle have 10.000 kr. for tegningerne, så det var med stor ærgrelse, at sognerådet kort efter skrinlagde projektet.

Der gik da også mere end 6 år, inden arkitekten fik udbetalt den sidste fjerdedel af sit tilgodehavende.

Inden ovenstående plan for skole lægges til side, lykkes det dog sognerådet at bortsælge 2 parceller af det oprindelige stykke jord købt fra præstegården. Jord der i starten var bestemt for skolebyggeri. Menighedsrådet ville gerne have købt jorden tilbage, da det nu havde ligget i næsten 10 år uden at være blevet benyttet til skolebyggeri.

At sognerådet solgte noget af jorden fra i mellemtiden, skulle dog senere vise sig at være en uoverlagt handling.

NU SKAL DET VÆRE.

Den 1. april 1958 tiltræder et nyt sogneråd med Kristian Jakobsen, Torsted som formand. I skolekommissionen sad fra sognerådet på dette tidspunkt Ernst Hollesen samt Holger Nørgård.

Nu kommer der skub i planerne, og i april 1959 holder skolekommissionen og sognerådet møde med amtsskolekonsulenten om opførelse af en ny skole.

Skoleloven af 1958 er nu trådt i kraft. Den krævede bl.a. "forberedende undervisning" af elever i 6. og 7. årgang i fremmedsprog og matematik. Helt nye krav, som selvsagt var vanskelige for såvel Torsted som Årestrup skole at opfylde, da begge skole tilsammen på dette tidspunkt havde i alt kun 3 lærere.

Med bygningen af en ny centralskole for hele kommunen ville man endelig være i stand til at opfylde skolelovens bestemmelser, som man havde fået dispensation fra siden slutningen af trediverne.

Den "forberedende undervisning" blev klaret ved, at børnene cyklede til Haverslev (fra 1955 kørte der dog bil), hvor de fik undervisning nogle timer om ugen.

Fra 1947 havde Årestrup kommune indgået et skoleforbund fælles med Brorstrup-Haverslev, Sønderup-Suldrup og Ravnkilde kommuner om en fælles realskole i Haverslev.

Man vedtager i foråret 1959 at placere en ny skole i den vestlige ende af sportspladsen, som var blevet anlagt på den eksproprierede jord fra præstegården, hvor også skolen fra starten egentlig var planlagt til at skulle bygges.

Samtidig betød planerne for en ny skole en nedlæggelse af Torsted skole. Dette blev i juni 1959 avateret i Års Avis, hvor der indkaldtes til møde angående nedlæggelsen. Kun få eller slet ingen protester rejste sig, da nedlæggelsen blev proklameret, og beslutningen betød, at de ca. 35 elever fra Torsted fremtidig skulle gå i Årestrup skole.

Man har, måske klog af skade, skiftet arkitekten ud og i stedet rådført sig med arkitekt Georg Fischer fra Lemvig.

Aarestrup kommune.

Beboerne i Torsted skole-distrikt indbydes til møde i Torsted skole tirsdag den 9. kl. 20 angaaende drøftelse om nedlæggelse af skolen.

P. s. v.: Kr. Jakobsen.

Annonce fra Års Avis 4 juni 1959.

Inden tegningerne blev endeligt udarbejdede, tog sognerådet og skolekommissionen på sightseeing rundt i Himmerland med arkitekten for at kigge på skolebyggeri og for at få gode ideer. Man kom endog så vidt omkring, at man nåede at se Sebbersund Færgetro indefra, selv om den vist ikke havde så meget med skolebyggeri at gøre ...

Forinden havde man dog nået at kigge på bl.a. Sønderup skole, som i mange henseender dannede forbillede for skolebyggeriet i Aarestrup.

Sognerådet indsender de udarbejdede tegninger til godkendelse allerede i september 1959. Man rykker herefter adskillige gange for godkendelse, men sagen ligger åbenbart i dvale hos myndighederne, for først 23 måneder senere i juli 1961, godkendes skitsen "i princippet" som det hedder.

Sognerådet får på dette tidspunkt besked om at rette på nogle af de projekterede indretninger ved skolen. Bl.a. skulle skolen vendes således, at den kom til at ligge direkte nord/syd af hensyn til lyset i klasseværelserne. Derfor den skæve vinkel i forhold til vejen.

Myndighederne beder også om, at grunden må blive udvidet. Dette sker ved, at man køber endnu en matrikel 10 r, hvilket betyder ekstra 8000 kvadratmeter, således at der bliver plads til en sportsplads. At man ikke havde jord nok til dette formål skyldtes, som tidligere nævnt, at sognerådet på grund af planerne om en skole midt i byen i 1953 havde solgt en del af arealet fra, da man jo dengang ikke havde brug for det.

Mange andre småpillerier skulle behandles og videresendes rettet frem og tilbage mellem skole, amt og undervisningsministerium, før der forelå en endelig tilladelse til byggeri den 18. december 1961.

ØKONOMI OG HANDVÆRKERE.

De samlede udgifter til skolebyggeriet løb op i 1.050.500 kroner, hvilket omfattede både køb af ny grund, håndværkerudgifter, inventar, bygning af ny førstelærerbolig samt restaurering af de to bestående boliger.

Af disse udgifter blev de 248.000 kr. betalt i tilskud fra staten.

De øvrige udgifter til byggeriet bestred man ved at optage 2 lån på ialt 700.000 kr. i kommunekreditforeningen. Som betingelse for lånet stilledes, at midlerne til renter og afdrag ikke måtte tilvejebringes gennem optagelse af nye lån eller kassekreditter, men udelukkende ved ligning - altså gennem skatteudskrivninger i kommunen.

Skolen blev opført af lokale håndværkere. Således deltes murerarbejdet mellem Niels Nørlem, Suldrup, og Jens Justesen, Haverlev. Tømrerarbejdet leveredes af Harry Lund, Torsted, og snedkerarbejdet af Regnar Pedersen, Årestrup. Smed Knud Vestergård forestod vand og sanitet, og malerarbejdet blev udført af maler Larsen, Årestrup. Murerarbejdet ved den nye førstelærerbolig blev forestået af Kristian Bøjer Pedersen, Årestrup.

AARESTRUP

Aarestrup ny skole taget i brug.

Den nye skole i Aarestrup, der er bygget ved landevejen syd for byen, er nu taget i brug. — Skolen skulle have været klar til brug ved den normale sommerferies slutning, men da det ikke lykkedes, maatte eleverne have fri en halv snes dage mere, og nu er man altsaa rykket ind i de nye lokaler.

Paa den første skoledag bød førstelærer G. Iversen velkommen til børnene og lærerne, idet han fremhævede, at den nye skole var en stor gave, der skal værnes om i fremtiden. — Derefter fulgte korte velkomstaler af sogneraadformd. Chr. Jacobsen og skolekommissionens formand, sogneprest H. B. Davidsen.

Eleverne samledes i deres respektive klasser og fik skemaer udleveret, hvorefter der blev givet fri over hele linien.

Med brugen af den nye skole i Aarestrup er Torsted skole blevet nedlagt, og de ca. 35 børn skal nu gaa i skole i Aarestrup, hvor der ialt bliver ca. 120 elever.

Den nye skole, der er tegnet af arkitekt Georg Fischer, Lemvig, er opført i røde sten med eternittag.

Skolens aula og den brede midtergang er beklædt med marmorfliser paa gulvene. Paa begge sider af gangen findes 7 klasseværelser samt lærerværelse, sløjdløkkale og skolekøkken — de to sidstnævnte lokaler er ikke helt færdige. I skolens nordre gavl er gymnastiksal med tilstødende omklædningsrum og brusebad. — Fra aulaen fører en trappe op til biblioteket og ungdomslokalene paa 1. sal.

Skolen forventes at være helt færdig i løbet af efteraaret, hvorefter den officielle indvielse finder sted.

Års Avis 29.aug. 1963.

Vest-Himmerland



Den smukke, nye skole i Aardestrup, som nu er taget i brug. Skolen vil faa 120 elever, heraf 35 elever fra den nedlagte skole i Torsted.

Alborg amtstidende 23. aug. 1963.

Efter planen skulle skolen tages i brug torsdag den 15. august 1963. Imidlertid manglede der så meget både indvendigt og udvendigt, at børnene fik en ekstra uges ferie, således at skolegangen først startede den 22. august.

Man samlede i aulaen, hvor der blev holdt et par korte velkomst-taler, og derefter gik man i gang med undervisningen i de nye lokaler, der endnu duftede af ny maling.

Den 20. december 1963, altså 4 måneder efter selve skolestarten, bliver skolen endelig synet og godkendt med følgende ord:

"Skolen er smuk og opført efter den godkendte tegning, og der fandtes intet at erindre. På amtslægens, amtsskolekonsulentens og egne vegne.

LÆRERE VED TORSTED OG ÅRESTRUP SKOLER

Den lærer, som sikkert huskes bedst af nulevende Årestrupfolk, er uden tvivl Th. Johansen. Ikke mindst, fordi han tilligemed lærergerningen var aktiv på så forskellige områder som bl.a. stenhugning og lokalhistorisk virksomhed. Hans interesse for tegning og maleri har ligeledes bevirket, at der flere steder på egnen i dag hænger malerier på væggen gjort af ham.

Han virkede som førstelærer og degn fra 1914 til sin død i 1953. Ved hans død afløstes han som både førstelærer og degn af Gustav Iversen, der kom fra Lime skole ved Mørke. Han tiltrådte stillingen ved Årestrup skole fra sommerferien 1953. Samtidig var ansat lærer Carl E.L. Pedersen, der virkede fra 1950 til 1954, hvorefter han fik embede ved Hadsund skolevæsen. Da der imidlertid ikke havde meldt sig et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til hans afløsning, fortsatte han en måneds tid som vikar, hvorefter en ny vikar fortsatte til sommerferien.

Fra skoleårets start i august 1954 ansattes seminarist Langor Tordengård Jellesen som aspirant. Aspirantansættelsen var da en nødvendig del af ansættelsen, før man kunne få status som fast ansat lærer.

Han virkede frem til november 1956, hvor man atter står i situationen, at der ikke er ansøgere nok til en ledig stilling, hvorfor den besættes af en vikar indtil januar 1957, hvor Aage Joel Jensen ansættes. Han virker frem til starten af den nye skole i 1963.

Skolen har nu - i 1957 - 2 ansatte, der bestrider undervisningen i de almindelige skolefag. Håndarbejdsundervisningen blev varetaget af en af lærernes koner, da det heller ikke var muligt at få ansat en lærer til dette.

Fra skoleårets start i 1959 skal der imidlertid ifølge den nye folkeskolelov fra 1958, undervises "forberedende" i 2 sprogfag samt matematik på 6. og 7. årgang.

Dette klares i Årestrup ved, at eleverne får undervisning i disse fag i Haverslev. Joel Jensen tog sig dog af engelskundervisningen for 6. årgang. Fra 1962 til 1963 er Oluf Iversen, Årestrup ansat som underviser i tysk og frk. Laursen fra Haverslev underviste i engelsk. Til at undervise i håndgerning i både Årestrup og Torsted ansættes i 1961 Elna Olesen, Årestrup, der virker frem til 1963.



1983 Personalet på Årestrup skole

Hvad Torsted skole angår er hverdagen i disse år præget af lige så mange, måske endog flere, skiftende vikaransættelser.

Svend Furboe havde siden 1927 været enelærer ved Torsted skole. På grund af sygdom og deraf følgende sygemelding i 1958 og hans bevilgede afsked i 1960 besattes stillingen i slutningen af havltredserne og helt frem til nedlæggelsen af skolen i 1963, af et utal af vikarer. Mindst 12 forskellige vikarer bestrider undervisningen i de ca. 5 år. De fleste vikarierede 3 eller 4 måneder, hvorefter stillingen blev opslået på ny, omend forgæves. Nævnes skal dog Katrine Andersen, Skørping, der i en periode på 2 år underviste de små klasser indtil nedlæggelsen i 1963.

Til at assistere hende ansattes til undervisning af den ældste klasse, fra november 1962, Valdemar Rye. Rye var pensioneret overlærer, der bl.a. havde undervist i Mjels skole. Han fortsætter i øvrigt som vikar på Årestrup skole efter sommerferien 1963, hvor der på grund af lærermangel var en del ansættelsesproblemer i starten.

Efter at centralskolen er bygget består embederne, foruden første- lærerens, af 2 lærerembeder, samt 1 lærerindeembede og 1 småbørns- lærerindeembede.

Som før nævnt var situationen således, at der benyttedes en del vikarhjælp i starten. Fra august 63 til juni 66 varetages undervisningen således af ikke mindre end 15 forskellige vikarer, der gennemsnitligt virkede 3 - 4 måneder ved skolen.

Ingelise Guldbæk ansættes som småbørnslærerinde fra august 1963, hvor hun virker frem til februar 1966, da hun flytter til Vrensted skole.

Lærer Rye brækker benet og dør kort efter i september 1963, hvorefter Niels Thomsen ansættes fra januar 1964.

Med 3 faste lærere og 2 stillinger besat med skiftende vikarer går de tre første år af undervisningen på den ny skole.

August 1966 ansættes som lærer Ole E. Pedersen, som lærerinde Edith H. Pedersen og som småbørnslærerinde Olga Rask. Dermed er det første gang siden lærer Johansens død i 1953, at der falder en smule ro over ansættelsessituationen ved skolen, da nu samtlige stillinger er besat med fast mandskab

Endvidere virkede som fast ansatte i perioden 1963-88.

Gert Andersen	1.8.76 - 1.8.84	Flyttet til Bavnebakkeskolen
Lis Ernst	1.8.81 - 1.8.83	Flyttet til Karensminde skolen
Vivi Grimnitz	1.8.78	Arbejder som tale-Høre konsulent i Støvring kommune
Marie Hosbond	1.8.82	
Lisbeth Jørgensen	1.8.77	
Jens Nielsen	1.8.84	
Edith Pedersen	1.8.66 - 1.8.77	Flyttet til Suldrup skole
Gert Pedersen	1.10.85- 1.8.88	Flyttet til Bavnebakkeskolen
Ole Pedersen	1.8.66	Skoleinspektør 1.10.85
Olga Rask	1.8.66	

Solvejg Rasmussen	1.8.78 - 1.8.88	Flyttet til Øster Hornum skole
Niels Thomsen	1.1.64 - 1.8.81	Flyttet til Karensminde skolen
Hanne Thorup	1.8.85	
Jens Ole Thorup	1.8.84 - 1.8.85	Flyttet til Bavnebakkeskolen

I 1974 blev der oprettet børnehaveklasse på Årestrup skole. Følgende har været ansat som børnehaveklasseledere:

Kirsten Møller Jensen	1.8.74 - 1.8.75	Flyttet til Suldrup skole
Ingerlise Hansen	1.8.75 - 1.9.76	Flyttet til Øster Hornum skole
Conni Ladefoged	1.9.76 - 1.5.79	Flyttet til Arden
Jouanna Andersen	1.5.79 - 1.8.85	Flyttet til Gravlev skole
Sonja Egelund	1.8.85 - 1.8.86	Flyttet til Karensminde skolen
Ingrid Clausen	1.8.86 - 1.8.87	Flyttet til Nibe
Kirsten Møller Jensen	1.8.87 - 1.8.88	Flyttet til Suldrup skole
Aase Lind Bak	1.8.88	

I skoleåret 1983-84 oprettes ingen børnehaveklasse på Årestrup skole, men eleverne blev tilbudt at gå på Gravlev skole.

SKOLELEDERE VED ARESTRUP SKOLE 1963 - 1988

Førstelærer Gustav Iversen	1953 - 1.1.78	Afsked med pension
Skoleinspektør Uffe Thomsen	1.1.78-1.8.85	Flyttet til Fjeldsted, Fyn
Skoleinspektør Ole Pedersen	1.8.85	

FORÆLDRERÅD VED ARESTRUP OG TORSTED SKOLER

Både i Årestrup og Torsted opstod der i trediveerne ønske om at få valgt et forældreråd. Der var i en lov fra 1933 blevet givet mulighed for dette, hvis forældrene ved en skole forlangte det.

Derfor indkaldte man til et prøvevalg i februar 1936 i forsamlingshuset, hvilket dog ikke havde den store tilslutning.

En måneds tid efter forsøgte man igen, og til valget var i mellemtiden indkommet 2 politiske lister. Der var 104 stemmeberettigede forældre og værger til børn i Årestrup skoledistrikt. Ud af 85 afgivne stemmer faldt de 35 på socialdemokratiets liste og de 50 på venstres liste, hvorfra da også formanden blev valgt, nemlig Ellen Christensen, Ersted.

Forældrerådets 3 valgte medlemmer fungerede i en fire års periode. Da man påny skulle vælge i 1940, blev der afgivet så få stemmer, at forældrerådet valgte at opløse sig selv, og der blev ikke taget nogen initiativ siden til at lave et nyt.

I mellemtiden holdt rådet dog adskillige møder, både for sig selv og sammen med skolekommissionen, bl.a. om læreransættelser, hvor de kunne give deres besyv med.

Muligvis inspireret af forældrerådet ved Årestrup skole, vælger forældrene også i Torsted et råd, dog først i januar 1938. Her valgtes som formand Martine Andersen.

Det synes, som om kvinderne i disse råd her fik en chance for at være med til at tage beslutninger og være med forrest i offentligheden. Ellers kan man roligt sige, at det var mænd, der førte ordet. I hvert fald offentligt.

Ved et kig på listen over skolekommissionsmedlemmer og sognerådsfolk, kan man i første halvdel af århundredet stort set kun få øje på mandlige medlemmer.

GYMNASTIKKEN I TORSTED

Både forældreråd og skolekommission involveredes en del i kravene fra amtets skoledirektion angående gymnastikundervisningen ved skolerne.

Allerede i 1935 klager tilsynet over forfatningen i Torsted skole, hvor

." det bemærkes, at der ikke er plads til at anbringe ribber og bomme under tag. Der bør skaffes plads til også at bringe disse redskaber under tag ved f.eks. at lade anbringe et smalt halvtag på en mur."

Sidst i henvendelsen hedder det, at man forventer manglerne udbedret inden 1. september 1935.

Amtets myndigheder bliver en smule utålmodige, da man i november stadig ikke har hørt, om tingene er kommet i orden. Skolekommissionen skynder sig at sende forsikringer om, at kommunen har givet løfte om, at manglerne vil blive udbedret i løbet af foråret 1936.

Skolen havde "godt nok" hverken ribber eller bomme til at anbringe under noget halvtag, så det ... I øvrigt var der gymnastikinspektion i Torsted i 1937, hvor der sikkert har lydt en del formanende ord, og en del løfter er der sikkert også blevet givet i den anledning. Halvtaget med ribber og bomme blev aldrig lavet. Da der forelå planer i 1953 til en centralskole i Årestrup, blev der dispenseret, indtil denne var blevet bygget.

....OG I ARESTRUP

Også i Årestrup levede gymnastikundervisningen ikke altid op til lovens krav og bestemmelser. Skolekommission og forældreråd henvendte sig derfor i 1938 til forsamlingshusets bestyrelse, hvor man anmoder om at måtte bruge forsamlingshusets sal 1 time efter skoletid på ugens tre første dage i 8 af årets måneder.

Dette lod sig gøre for en årlig leje af 100 kroner, som blev betalt af kommunens kasse, ligesom i øvrigt alt andet, der havde med skolen at gøre.

Standarden i gymnastikundervisningen var dermed forbedret meget i forhold til Torsted, hvor man undertiden benyttede en lade til formålet.

Forsamlingshuset blev benyttet indtil den nye skole stod færdig i 1963.



Arestrup gamle skole

Gymnastikundervisningen blev forestået af andenlæreren, som dog henlagde undervisningen til skolegården, når vejret tillod det, hvor man så spillede bold. I hvert fald blev lærer Laursen, da foråret kribledede i benene i 1949, bevilget 40 kroner til en fodbold til skolebørnene.

Idrætsforeningen, som også havde til huse i forsamlingshuset, havde både plint, hest og måtte, som skolebørnene også havde lov til at bruge.

Om eftermiddagen var der mange af børnene, der deltog i "rigtig gymnastik" i netop idrætsforeningen.

Mange vil sikkert endnu huske deres første kontakt med dele fra den klassiske litteratur. Den foregik ved læsning af "Vort Modersmål - Læsebog for Landsbyskolen".

Den indeholdt tillige en del billeder, der .." er gengivelser af kendte kunstneres værker for at åbne børnenes øjne for værdien af sand kunst." Her kunne man stifte bekendtskab med Johs. V. Jensen, Ingemann, Nexø, Drachmann og ikke at forglemme H.C. Andersen.

I de lidt større klasser havde man faget naturlære. Bogen man benyttede hed: "Naturlære for Folkeskolen", og indeholdt i takt med tidens udvikling en forbedring af den forrige udgave. Udgaven fra 1953 har nemlig som noget nyt også en beskrivelse af totaktsmotoren, ckkoløddet og radaren

Elektromotorens anvendelse. Som trækraft for maskiner anvendes dampmaskiner, eksplosionsmotorer og elektromotorer; men elektromotoren er den almindeligste. Den bruges i støvsugere, i frisørens klippemaskiner, til at trække kaffemøllen hos købmanden og de mange maskiner på håndværkernes værksteder. Den bruges også ude på landet, og på fig. 96 ser vi en elektromotor trække et tærskværk.



Fig. 96. Tærskværk i arbejde.

Somen ekstra tryghed for brugeren af bogen står anført i begyndelsen, at den er gennemset af " Dansk Brandvæns-Komitè."

I mange år underviste man i kristendomskundskab efter Nikolai Nielsens Bibelhistorie", og til terperiet benyttede man Balslevs lærebog, Katekismus.

UDFLUGTER OG ANDRE FORNØJELIGHEDER

I den daglige undervisning var der ikke så mange afbrydelser, som der i nutidens skole findes af temadage og såkaldte "alternative dage" o.s.v. En tilbagevendende begivenhed var dog den årlige udflugt med skolen. Turene var holdt i omegnen, dog med afstikkere til både Hobro, Mariager og Hvalpsund. Sognerådet giver i alle disse tilfælde hvert barn et tilskud afhængig af rejsemål.



1967. Udflugt til Bornholm.

Tilskud er også blevet givet til deltagelse i idrætsstævner i Nibe, hvor både Årestrup og Torsted skoler deltog.

Den største oplevelse har dog nok været københavnerturen, hvor skolen i 1948 deltog med 25 børn. Turen blev formidlet gennem "Foreningen til Provisnbørns Ferie-Ophold i København". Foreningen havde til formål "over for Provinsens og Landets Skolebørn at øve Gen-gæld for den Gæstfrihed, Landboerne viser over for københavnske Skolebørn i Sommerferierne."

Årestrup skole havde ansøgt om også at måtte deltage med børn, der var gået ud af skolen. Dette bliver dog afvist, da det ofte har vist sig,.. " at disse unge ikke ville underordne sig de Regler, Skolerne i Almindelighed følger. Nævnte unge vilde ikke gaa i Række, røg paa Logistederne etc. etc., og i flere Tilfælde brød de om Aftenen ud fra Skolen og i to Tilfælde gik de på Restaurant og kom først hjem sent paa Natten.

Den konfirmerede ungdom i Årestrup ville sikkert ikke have levet op til den slags udskejelser, men københavnernes måtte jo tage deres forbehold. Turen varede 4 dage og indbefattede natlogi på "Fregatten Jylland", der dengang lå i København.

Til turen gav Årestrup Sparekasse 50 kroner, ligesom kommunen gav 5 kroner pr. barn. Turen kostede i alt 283,55 kroner.

Det var i rationeringens tid, så hvert barn fik på rationeringsmærker tildelt 27 gr. margarine, 35 gr. sukker, 255 gr. rugbrød og 43 gr. franskbrød. Et slaraffenland har det dog været for Årestrupbørnene, der her, for manges vedkommende, for første gang kom til hovedstaden, og så var sporvognene endog gratis at køre i, da de var betalt af værterne. Vedrørende overnatningen beder foreningen i København om, at "Soveposerne skal være afpasset efter Brugernes Legemshøjde."

Sømmeligheden hos specielt pigerne lægges der også vægt på: "Lærerne bedes drage omsorg for, at Pigerne ikke er klædt i Shorts, men Kjoler."

Sikkert har det ikke været svært for pigerne fra Årestrup at efterkomme denne henstilling.

Endvidere har det været muligt at søge et legat til turen, nemlig "Statsminister Thorvald Staunings Mindelegat", der ydede hjælp til Børn, der ikke kunne deltage i Københavnerrejsen på grund af manglende Fodtøj.

FERIER, FRIDAGE OG FORSØMMELSER I TIDEN

FØR CENTRALSKOLEN

Skoleåret startede i mange år den 1. april, hvilket fortsatte helt op til 1960, hvor skoleåret blev reguleret til at gå fra august til juni.

Et skoleår var i mange år på 246 dage, med et par dages afvigelse. Sommerferien startede ca. 15. juli og var på en måned. Efterårsferien kunne ikke planlægges i detaljer i forvejen, da dette afhang af vejr og vind. I undervisningsplanerne til skoledirektionen anføres derfor ingen bestemt periode for denne feries afholdelse, blot er noteret: " I kartoffeloptagningstiden."

Helt op i trediverne var markedsdag og skiftedag (1. april og 1. november) beregnet som fridage.

Det absolutte minimum for antallet af skoledage var 246 på et år. Det blev fra lovgivningens side nemlig anført, at " antallet af skoledage bør sættes noget højere end det absolutte minimum".

I Årestrup har man holdt sig til lovens bogstav, men kun i et omfang, så man netop opfyldte kravet, og man går i nogle år op på hele 248 skoledage.

Hverandendagsundervisning var regelen. F. eks. undervistes i 1951 første, anden og tredje klasse 4 dage om ugen og fjerde klasse 5 dage. Et skoleskema kunne derfor se således ud:

TIMEPLAN for Kirken Kirgård Årestrup p.v. Skole:

Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
8-8:30	Historie		Religion		Historie	Religion
9-9:30	Regning		Dansk		Regning	Dansk
10-10:30	Fysik		"		Naturhistorie	Geografi
11-11:30	Geografi		Historie		Regning	Regning
12-12:30	Dansk		Regning		Dansk	Naturhistorie
13-13:30	"		Geografi		Lang	Regning
14-14:30	Håndarbejde					
15-15:30	"					

Timerne var på 50 minutter. Da den nye skole startede i 1963 var det stadig 50-minutterstimerne, der gjaldt. De blev først i halvfjerdsjerne ændret til kun at omfatte 45 minutter.

I Skolekommissionsprotokollen er der ført detaljerede lister over antallet af samlede forsømmelser året rundt.

Var det ulovlige forsømmelser, var forældrene pligtige til at betale et nærmere fastsat beløb i bøde, en såkaldt mulkt, der stod i forhold til antallet af forsømte dage. Dette bødesystem holdt sig helt op til 1959.

Selv om der var såvel påske - som pinseferie om foråret og høst-og kartoffelferie om efteråret, slog disse dage i mange tilfælde slet ikke til.

Når arbejdet skulle laves, har det for mange børns forældre været en nødvendighed at holde børnen hjemme, indtil arbejdet i marken var gjort færdigt.

Dette ses tydeligt af forsømmelseslisterne. I 1935 blev der i bøder betalt ialt 55 kroner og 38 øre. Tyve børn tegnede sig for disse ulovlige forsømmelser med ialt 145 dage, hvoraf den største del, gennemsnitligt, faldt i månederne september/oktober.

At 1938 indeholdt et endnu større antal forsømmelser skyldtes, at mund-og klovsygen hærgede, og at børnene på grund af smitterisiko- en nødtigt skulle i kontakt med hinanden, da smitten ikke skulle spredes hjem til besætningen på gårdene.

Helt grelt med forsømmelser har det dog været i 1950. Så meget, at det faldt skoledirektionen for brystet. De udbad sig derfor en forklaring på det store antal forsømmelser ved skolen i Årestrup.

Skolekommissionen svarer, at...

"... Grunden til disse forsømmelser væsentligt er at søge i hjemmets anvendelse af børn som arbejdskraft i høsten og ved kartoffeloptagning i sommerferien og efteråret 1950.."

På grund af denne opmærksomhed omkring forsømmelser, vedtager skolekommissionen derfor på dette tidspunkt at gå frem efter lovens bestemmelser, som pålægger lærerne at sende seddel til de forældre, hvis børn inden for 2 måneder forsømte mere end 2 dage uden lovlig grund.

Forældrene skulle derefter enten nøjes med en påtale eller idømmes mulkt, som dog i mange tilfælde blev eftergivet.

At det blev pålagt lærerne at være mellemmand mellem skolemyndighederne og forældrene i en sag om bødebetaling har ikke altid været misundelsesværdigt, når nu læreren samtidig skulle bevare et godt forhold til hjemmets børn. Derfor er der også eksempel på, at lærer Furboe i 1951 afviste at give disse meddelelser til hjemmet.

Aarestrup Skole			
1946	Dage		
	Skolen	Bøder	eftersag.
Jan. - Febr.	20	12	8
↘ Marts - Apr.	27	9	18
↘ Maj - Juni	44	22	22
↘ Juli - Aug.	50	24	36
↘ Sept. - Oct.	50	32	18
↘ Nov. - Dec.	90	48	49
	35	12	23
	316	154	162
ialt	436	170	266

Mulktlister blev ført i skolekommissionens protokol. Der blev ført tilsvarende liste frem til 1959.

Selve inddragelsen af pengene påhvilede kommunen, som til dette hverv hyrede deres egne folk.

Efterhånden som landbruget blev mekaniseret - også i Aarestrup - og behovet for arbejdskraft dermed faldt, faldt forsømmelsernes omfang tilsvarende så meget, at det ikke længere var at betagte som et generelt problem.

Medvirkende har selvfølgelig også været folks ændrede indstilling til børnenes skolegang.

Det ændrede indhold i undervisningen og bevidstheden om det nyttige i at få gode skolekondskaber, har også spillet en rolle, således, at det også for forældrene fik større betydning, at børnene lærte noget i skolen end at de samlede kartofler op.

EKSAMEN

Eksamen blev afholdt hvert år i slutning af skoleåret. Til stede var skolekommissionen, der bagest i klasseværelset lyttede med, når børnene blev overhørt i lektien. Mest vægt blev der lagt på bibelhistorien og danskundervisningen. De skriftlige eksaminer fra dansk og regning var lagt frem, så skolekommissionen ved selvsyn kunne konstatere, hvad eleverne kunne. Til eksamen i 1946 blev der afholdt diktat i følgende tekst for 3. klasse, der muligvis er lavet til lejligheden af Th. Johansen:

"Sidste Mandag var det Fastelavn. Min lille Broder og jeg var indbudt til at slaa Katten af Tønden henne i min Onkels have.

Der var flere andre Børn, baade Dreng og Piger, deriblandt min mindste Kusine.

Først fik vi Kaffe med dejlige, friske Boller, som min Tante havde bagt. Saa gik vi ud i Haven, hvor Tønden var hængt op. Onkel fortalte, at den var fuld af Appelsiner. Vi blev stillet op i en lang Række, hver af os fik en Stok i Haanden, og den ene efter den anden kom løbende og slog et godt Slag paa den tunge Tønde. Det varer altid længe, inden der gaar Hul paa den, og vi maatte alle slaa flere gange, men til sidst gik den dog i Stykker. Alle Appelsinerne faldt ud. Vi fik hver en af dem, men den Dreng, der havde været saa heldig at slaa Hul på Tønden, fik resten, og han fik ogsaa et Hurra, førend vi gik hjem."

Når der var eksamen, var der en vis højtidelighed i luften. Børnene blev i forvejen indlært meget grundigt i det stof, der skulle øves på eksamensdagen, og hvis ikke børnene var det, så var i hvert fald lærerne udstyret med et par ekstra pressefolder i bukserne. Denne eksamen, som jo egentlig mest var en overhøring, var jo ogsaa lærernes mulighed for at vise hvad de kunne.

ÅRESTRUP SKOLE I NY STORKOMMUNE.

Allerede i midten af tresserne startede debatten for alvor om kommunesammenlægning.

På det skolemæssige område blev der holdt mange forhandlinger, og på papiret var der mange forslag til nye skoledistrikter og sammenlægninger. Meget afhang for de små skoler af, hvilke af de omliggende sognekommuner, der kom til at høre til den nye storkommune.

På et tidspunkt var det bl.a. inde i billedet, at dele af nuværende Skørping storkommune skulle sammenlægges med Buderup-Gravlev sognekommune. Årestrup skole ville i så fald få status som centralskole for Gravlev og Årestrup skoledistrikter, da bygningerne i Årestrup var store nok til at kunne rumme disse børn. Gravlev skole overvejedes så benyttet til en skole for 8. - 9. - 10.klasser for et større område.

Årestrup skole havde på dette tidspunkt, i 1966, 6 klasser fordelt på 7 årgange.

Førnævnte sammenlægning blev jo, som bekendt, kun gjort på papiret, og fra 1. april 1970 var Årestrup indlemmet i den nuværende storkommune. Herefter var skolen ikke længere underlagt direkte tilsyn fra amtets skoledirektion. Tendensen til større decentralisering (trods centralisering i storkommune) slog så meget igennem, at et nyt råd, som overtog det gamle navn "skolekommission" kom til på skolemyndighedernes vegne at føre tilsyn med de enkelte skoler i kommunen. Denne kommission bestod - og består - dels af kommunalpolitikere og dels af forældrerepræsentanter valgt ved de enkelte skoler.

Den "gamle" skolekommission ved de enkelte skoler fik navneforandring til skolenavn, og her blev forældreindflydelsen styrket, så der ikke som førhen selvskrævet var 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen i denne.

Suldrup skole havde fået udbygget og fik dermed kapacitet til både 8. - 9. klasser og realklasser, hvorefter Årestrup skoleforbund med Haverslev Realskole blev ophævet.

Den lidt senere, fra skoleåret 1972/73, indførte udvidelse af undervisningspligten fra 7 til 9 år, betød fra dette år, at samtlige elever, der gik ud af 7. klasse i Årestrup, derefter blev overført til Suldrup skole.

MINDER FRA MIN SKOLETID I ARESTRUP.

Tove Lund Jensen, Støvring, der gik ud af Arestrup skole i 1964, har i anledning af jubilæet bidraget med følgende:

Efter anmodning fra Arestrup skole vil jeg fortælle lidt om det at skulle skifte skole og nogen af de ting jeg ellers kan huske fra skoletiden.

Det er en ret vanskelig opgave at skrue tiden 25 år tilbage. Jeg føler i hvert til fald ikke, at det er 25 år siden vi startede. Dog er det en stor trøst for mit eget vedkommende, da jeg tilfældigt mødte et par gamle klassekammerater og lige skulle høre, om de ikke kunne huske noget fra "gamle dage" - men det kunne de desværre heller ikke, men her følger lidt af, hvad jeg selv kan huske.

Vi startede i 1. klasse i april måned 1956 med lærerne G. Iversen og Joel Jensen. Disse to lærere havde vi hele vejen op til 4.a. Derudover havde vi som håndgerningslærerinde Elna Olsen. Da vi gik i 4.a skulle vi have undervisning i engelsk, og her skulle vi have en lærerinde fra Haverslev Realskole. Det vil sige, at vi først fik undervisning fra kl. 14. da frk. Laursen først skulle være færdig med undervisningen på realskolen.

Jeg kan tydeligt huske, at vi havde meget stor respekt for frk. Laursen, da hun efter vores mening var meget "skrap", og som hun somme tider sagde: "Hvis I ikke kan jeres lektier, kan I godt tage en skotøjsæske med til knoglerne"(Kirkegården var jo lige ved siden af!) Det syntes vi var ret skrap, men vi fandt ud af, at hun trods sine spydigheder var en flink lærerinde. Det bedste af det hele var dog, når klokken havde passeret de 14 og hun ikke var kommet, og Iversen kom og fortalte, at der ikke blev undervisning i dag. Så var jublen stor!

Af små episoder fra hverdagen kan jeg bl.a. huske et par drenge. Den ene var en ret høj dreng, Benny Martens, og den anden Jens Nørgaard, nu byens elektriker, var dengang en af de mindste. Så vidt jeg husker, skete det flere gange, at Benny løftede Jens op på skabet. Hvordan han kom ned husker jeg ikke. Muligvis kan de selv huske det. Måske var det læreren Joel Jensen, der hjalp ham, når timen startede, eller han kom ned forinden frikvarteret var slut, men det kan Jens nok selv huske.

En anden af episoderne var, da Joel Jensen skulle være far. I klasseværelset var en stor kakkellovn, som skulle fyldes med brænde, det var lærerens opgave at sørge for varme. Ved siden af kakkellovnen stod tørvekassen fyldt med træ, låget var som regel lukket i, og Joel Jensen sad mange gange på tørvekassen i timerne. Men i dagens anledning havde han nok tanker et andet sted, så han i forvirringen glemte at tørvekassen ikke var lukket, og -vupti -,der lå læreren i tørvekassen til stor morskab for klassen - det var svært at holde masken, og jeg tror ikke Joel Jensen syntes, det var noget at grine af.

Tilbage til kakkellovnen - læreren gik altid ind i privaten, når der blev holdt frikvarter, og hvis der kom viskelæder på kakkellovnen, blev der en dejlig "duft" i klasseværelset, så der måtte luftes ud inden timen kunne begynde.



1965. 7.klasse.

Det har dog haft sin charme at have gået i den gamle skole. Jeg har, når nogen på mit daglige job har nævnt noget om skole, altid brugt udtrykket: "Jeg har jo også gået i en stråttækket skole, og har kun gået i skole hveranden dag."

Jeg er ansat hos revisionsfirmaet Schøbel og Marholt, hvor jeg i mit daglige arbejde igennem snart 20 år har beskæftiget mig med skrivning m.m. for revisorer, der absolut ikke har gået i en stråttækket skole.

I den gamle skole sad vi nogle gange, når vejret tillod det, i anlægget og havde håndgerning. Jeg kan huske for mit eget vedkommende, at jeg en eneste gang glemte, at vi skulle have håndgerning og da vi derhjemme fik gæster, sagde de noget om dem, der sad i anlægget. Jeg fik i hvert fald travlt. jeg mener selv, det er den eneste gang, jeg er kommet for sent i skole.

Da vi skulle skifte fra den gamle til den nye skole "sprang" vi fra 4. klasse til 7. klasse, det er der vist ikke ret mange, der har prøvet. Mine klassekammerater og jeg var den første klasse, der skulle starte i 7.klasse på den nye skole. Samtidig med at vi skulle starte på den nye skole, skulle vi også slås sammen med Torsted skole, og så mange nye kammerater på en gang havde vi aldrig prøvet før. I den gamle skole gik vi altid sammen i 2 årgange, og børnehaveklasse gik vi heller ikke i. Så hvert andet år var vi de store. Dette år blev sommerferien forlænget med 1 ekstra uge, og det havde vi vist ikke noget imod.

På den nye skole kunne vi nu få hvert vores klasseværelse, førhen havde vi 2 klasseværelser, som vi alle skulle bruge.

Nu var der 7 klassetrin og børnehaveklassen, og det betød selvfølgelig, at vi skulle have nogle flere lærere. Vi startede med lærere, der skulle "ud på græs" for at gøre deres studier færdige. Blandt disse lærere var der bl.a. een, der var meget populær - frk. Lise Brøgger - og selv efter at hun havde forladt os, var vi en del, der skrev breve til hende, og vi fik skam også svar tilbage. Det var en stor dag, når der kom en stor kuvert til skolen, hvori disse breve var til fordeling blandt os.

Jeg kan huske den dag hun skulle rejse - der var trængsel omkring hende, og da vi skulle sige farvel, var der vist flere, der måtte have lommetørklæderne frem.

På den nye skole fik pigerne som et nyt fag køkkenskole og drengene sløjd. Også biologi fik vi som nyt fag. Ligeledes fik vi et rigtigt formningslokale og en gymnastiksal. Gymnastik var førhen noget vi dyrkede i fritiden. Uden for skoletiden var vi nogle stykker, der gik til blokfløjte ved lærer Guldbæk.

Noget helt nyt var også, at nu var der en klokke, der ringede, når timen sluttede og igen, når frikvarteret var omme. Så stillede vi klassevis op uden for indgangen til skolen, og blev så hentet af læreren, som vi skulle have til undervisning den efterfølgende time. Så gik vi pænt i rækker, og hvis ikke vi gjorde det, skulle vi nok få det at vide. Derefter stillede vi igen op ved vores klasseværelse til vi fik besked om at gå ind og "stå ret" bag ved stolene, indtil vi igen blev bedt om at sætte os.

Men dengang varede undervisningen jo også 50 minutter!

EFTERSKRIFT

Skolestrukturdebat var et meget varmt emne i Årestrup kommune indtil centralskolen blev indviet den 22.8.1963. En del af de mennesker, der deltog i indvielsen har sikkert åndet lettet op og tænkt, nu bliver der ro, for der er skabt en god løsning, som der endelig blev enighed om.

Ved dannelsen af Støvring kommune var det naturligt at diskutere skolestruktur nok engang, som det fremgår af det foranstående. Resultatet blev dog, at byrådet besluttede at opretholde et skolevæsen med skolerne i landsbysamfundene.

Vor kommune er som de fleste af landets øvrige kommuner i en anstrengt økonomisk situation bl.a. er der blevet diskuteret skolestruktur og nedlæggelser af skoler.

Jeg er af den overbevisning, at den lille velfungerende skole kan give eleverne en virkelig god skolegang, men der skal være et rimeligt antal elever for at skolen kan løse sine undervisningsmæssige og sociale opgaver på bedste måde.

Jeg håber, at de ansvarlige politikere, hvis de bliver nødt til at ændre på kommunens skolestruktur, vil foretage ændringer således at i det mindste nogle af de små skoler kan bevares på langt sigt med et tilstrækkeligt antal elever til gavn for eleverne og det lokale samfund.

Med disse personlige bemærkninger vil jeg ønske Årestrup skole tillykke med "børnefødselsdagen" i håbet om at den 22.8.1988 ikke er skolens sidste runde dag.

Ole Pedersen

Skoleinspektør



udkommer sidst i november og kan fås i bl.a. Årestrup Brugs.

Dette er en reklame -

for at fortælle, at
KALENDER FOR
STØVRING OG OMEGN 1989



Jubilæumsskriftet for skolen beretter om den nyeste tid. Kalenderen går en smule længere tilbage og fortæller bl. a. om ordensregler på Årestrup skole 1905:

7. Sæderne og gulvene i skolens retrader skal vaskes hver 8. dag, latrinerne skal i tiden 1. april og 30. september tømmes 2 gange om måneden, og i tiden mellem 1. oktober og 31. marts 1 gang om måneden. Pissoiret skal daglig udskyldes med frisk vand.

-----O-----

Desuden indeholder kalenderen det gamle folkesagn fra Ersted om Jons jæger.

Fra nyere tid er omtalt planerne for en jernbanestation ved Årestrup!

Vejrvarsler, årstidernes fester, traditioner m.m.

Muligvis kan man undvære en sådan kalender, men bagefter vil man sikkert sige sig!



Ole S. Pedersen
Selskabet til Bevarelse
af Årets Kredsløb.
Hvingelhatvej 28,
Ersted.

Værktøjsfremstilling

Snit- og Stanseværktøj, Trækværktøj,
Formværktøj og Specialværktøj.

Udstansning af masseartikler, samt
specialopgaver indenfor maskin-
arbejde.

Som noget nyt tilbydes: Gnistbearbej-
ning og arbejde på nyt CNC bearbej-
ningscenter med automatisk værktøjs-
skift. (20 værktøjer).



Erhvervsbureau & PR

Kontakt specialisten...



ÅV&M

ÅRESTRUP VÆRKTØJS- OG MASKINFABRIK

Haverslevvej 73 · Årestrup · 9520 Skørping · Tlf. 08 37 53 83 · Giro 7 09 94 87
v/ Aage Andersen

Årestrup Installationsforretning

v/ Jens Nørgård . Aut. EL-installatør

Haverslevvej 81 . Årestrup 9520 Skørping

Telefon (08) 37 50 86



lev vel
med el

ÅRESTRUP

Traktor Center

L. Søndergaard - 08-375013

Årestrup - 9520 Skørping

ZETOR

Brugsen

nær-Brugsen...
- den er tæt på

Årestrup

Tlf. 08 37 50 12

83/8 102
88

LANDBRUGS- BYGGERI

En maskinhal
holder hus
med landbrugets
kostbare værdier!



Standard maskinhaller
Kostalde og svinestalde
Tilbygning

AARESTRUP

Tømrerforretning A/S

Haverslevvej 72 - Aarestrup - 9520 Skørping

Telefon 08 37 51 55

Redaktion og opsætning: Ole Stavnsbjerg Pedersen
Ole Engel Pedersen

Tryk: Årestrup Bogtrykkeri