

Pedersen Busted

Skrevet 1999 af Peter Langdahl (f. 1916, d. 2012), Damgaard i Hjeds



Proprietær Frederik Ferdinand Pedersen

Pedersen var født i Aalborg i 1822 og blev døbt Frederik Ferdinand Pedersen. Han døde i Lyngsø 20. april 1910. Han blev 88 år gammel.

Han købte Bustedgård 1853. Det var efter sigende hans far, kammerråd Jens Pedersen, Aalborg, der købte den til ham. Han var en dygtig men streng mand. Han blev sognerådsformand og var nærmest ”sognekonge”.

En mand, der hed Frederik Christensen, i daglig tale kaldet Hjul-Frederik fordi hans far var hjulmand (karetmager). Frederik Christensen var en mand, der altid sagde sin mening, og så kom han i sognerådet, og han ville til tider sige lidt også, men Ferdinand Pedersen sagde ”hold kæft, det har du ingen forstand på”.



Bustedgårds stuehus

Den bedste historie jeg har hørt om Pedersen, og den er jeg sikker på er rigtig: I efteråret 1870 kom han en dag ud på Hjeds Hede, hvor mine bedsteforældre [Kirsten Marie Christensen og Kristian Andersen Langdahl] boede. De havde i 1868 lejet 10 tønder land hede af en gårdmand. Det var lyng det hele, men der var på stedet en lille hytte, som en mand havde forladt nogle år før. Den boede de i. Så kom Pedersen en dag og bankede på køkkenvinduet, og så måtte bedstemor jo ud til ham. Han spurgte, om Kristian Langdahl var hjemme. Det var han ikke, han var på arbejde. ”Så kan du sige til ham, at han skal komme ned til mig i morgen tidlig”. Mine bedsteforældre var bange. Det var jo ikke godt at vide, hvad han ville bedstefar, men han måtte jo ned på Bustedgård og ind på kontoret med huen i hånden, og så sagde Pedersen: ”Nu har vi fået lavet en amtsvej fra Støvring til Hjedsbæk, hvor den gik i den gamle Viborg-Aalborgvej”. Ja, det havde bedstefar jo set, ”og der skal vi have en vejmand”. Det havde bedstefar jo også hørt lidt om, ”og det skal du være”. Hans barnebarn, som vi var nabo med i mange år sagde til far: ”Han kunne nu godt



Bustedgård



Bustedgård set fra Hyllested med Hjeds Sø i forgrunden. Ferdinand Pedersen stager sin båd frem gennem den lavvandede sø

have sagt det lidt pænere”. Men det var en god ting, for bedstefar at få pladsen. For det første fik han vist 10 øre mere om dagen, og for det andet vidste han jo, hvor han skulle være.

Det var vist også Pedersen, der var skyld i, at vejen kom til at gå til Hjedsbæk. Det var i begyndelsen meningen, at der skulle laves en 2. klasses amtsvej fra Støvring til Vegger, men det var han meget imod, for så fik vi to amtsveje igennem sognet, og det ville give for meget snekastning.

Pedersens store gerning var, at han fik ud-tørret Hjeds Sø. Den var jo under vand om-trent fra Budstedgård til Hyllestedgård.



Ferdinand Pedersen har hos fotografen iscenesat sig som jæger

Jeg har set et par store malerier af Hjeds Sø. Det ene taget fra Hyllested, og det andet fra Busted. Det var Pedersen, der havde fået dem malet. Det var hans datter, så vidt jeg husker hed hun Abbelone, hun var husjomfru eller noget lignende på en herregård på Sjælland eller på en af Sydhavsøerne. Hun boede i København på sine gamle dage sammen med en veninde. Hun var ugift.

En anden af Pedersens døtre blev gift med en mand i Hjeds, der hed Laust Jakobsen. Deres ældste søn Jakob fik gården efter dem.

Han var i København en gang under krigen og var inde og besøge hans moster, og hun havde de to malerier. Han snakkede godt for hende, så han fik lov at få dem. Det var hos ham, jeg så dem.



Her boede Ferdinand Pedersen fra 1880 til sin død 1910. Huset dannede rammen om Lyngsø Friskole fra 1910 til 1924

Pedersen gik fallit og måtte fra gården. Der blev sagt, det var søen, der var skyld i det, men der var vist delte meninger om det.

En del mænd fra sognet byggede et hus i Lyngsø, hvor Pedersen boede de sidste mange år.

Redaktionens tilføjelse:

Der kan flere steder læses om udtørringen af Hjeds Sø og Ferdinand Pedersens rolle i den sag:

- Kjeld Hansens bog "Det tabte land"; om Hjeds Sø: [hjeds.pdf \(dettabteland.dk\)](http://hjeds.pdf(dettabteland.dk))
- Vaun Egede Jensens skrift "Tørlægning af Hjeds Sø": [Tørlægning af Hjeds sø - PDF Gratis download \(docplayer.dk\)](#)
- På Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune kan ses arkivalierne A678 og A1206